

## VERLIEFD OP EEN BIJZONDER MOOI PLEKJE

Vanuit parkeerplaats De Lange Paal tussen het dorpje Kekerdom en Millingen aan de Rijn start ik mijn wandeltocht naar de **Millinger Theetuin**. Mijn oog valt al direct op de prachtige natuur en het smalle wandelpad met heel snel aan mijn linkerkant in het bos verscholen, een heel mooi ven. Ik blijf stilstaan op deze plek en geniet van mijn uitzicht. Ik wandel weer verder, maar ik twijfel of ik wel goed zit. Gelukkig zie ik na even rondkijken in de verte een nieuw blauw paaltje. Ik loop weer verder op het goede pad, op weg naar een bijzonder mooi plekje, verscholen in de natuur!

Lopende door de natuur word ik omringd door een prachtige bloemenzee van gele bloemen die een heerlijke geur verspreiden en mij blij maken. Ik neem de geur in me op en geniet en kijk! De witte vlindertjes sprankelen door de bloesem heen en de bijen fladderen rond, op zoek naar stuifmeel. Ik luister naar het zoemende geluid en ik kom steeds meer in verbinding met de natuur. Ik kom letterlijk PUUR tot rust!

## PUUR NATUUR GENIETEN

Het wordt steeds bosrijker en ik geniet van het muziekspel van de vogels. Ze zitten verspreid over de vele slanke en statige hoge bomen. Ze fluiten hard. De bomen stralen. Het is warm. Het zonnetje straalt en toch word ik verrast door een paar waterdruppels. Een heerlijke verkoeling! Onderweg kom ik weer langs een prachtig vennetje met helderwitte waterlelies. Ik geniet van het uitzicht en het voelt als een ultiem geluuksmoment.

Het wordt drukker. Ik hoor het geluid van mensen. Iedereen is vriendelijk en vrolijk onderweg. Allemaal wandelend naar dit bijzonder mooie plekje, gelegen in een oase van rust, midden in een prachtig paradijs! En dan word ik opeens verrast door een kudde wilde paarden die vrolijk rondrent in het weidse landschap van De Millingerwaard. Spartelend met hun pootjes in het water. Omringd door mooie witte vogels die stralen op het water, genietend van het heerlijke zonnetje!

De omgeving wordt steeds bosrijker. De padjes smaller en de natuur wilder en groener. De zon schijnt door de bomen en de wind blaast op mijn lijf. De vogels fluiten overweldigend. Wat een fijne muziek op de achtergrond.

Ik heb het idee dat ik steeds dichterbij de **Millinger Theetuin** kom. Ik kan niet wachten! Wat wil ik graag deze mooie plek bewonderen en beleven. En dan opeens word ik verrast door een prachtig paaltje, van een roze, paarse, oranje en rode bloemenzee. Zou het hier dan zijn?

## WEGDROMEN IN EEN OASE VAN RUST

Dan valt mijn oog op een mooi trapje, omringd door een haag van rode rozen. Ik loop het trapje op en wordt overweldigd door de vele mensen op het terras. Ik weet niet waar ik moet kijken. Het plekje is oogverblindend mooi! De mediterrane tuin is prachtig, met een hart van kleurrijke bloemen. Overal waar ik kijk, zie ik sfeervolle en knusse zithoekjes. Helemaal in stijl aangekleed met fleurige kussentjes op de stoelen en stijlvolle parasols in Oosterse sferen. De felgekleurde bloemetjes op de tafels sprankelen. De prachtige Marokkaanse lampen branden volop. De mensen genieten en stralen! Mijn ogen fonkelen! Ik kan niet wachten om dit idyllische paradijs verder te gaan ontdekken.

## GRENZELOZE GASTVRIJHEID

We worden ontvangen door Rob Frowijn, die sinds 2016 eigenaar is van deze wonderschone plek in het groen! De gastvrijheid waarmee hij ons ontvangt, is overweldigend. Zijn enthousiasme is aanstekelijk. Rob heeft meteen een aantal prachtige verhalen! Hij neemt ons mee terug in de geschiedenis van het ontstaan van de **Millinger Theetuin**. Dit avontuur begon in 1976 door Coen van den Boogaard. De eerste jaren van zijn avontuur heeft Coen zich vooral beziggehouden met het opruimen van al het puin en de aanleg van de moestuin en begon hij vee te houden. Twee jaar later ontmoeten Coen zijn geliefde Floor Oskam. Op deze plek was een verlaten steenfabrieksterrein met veel lelijke fabrieksgebouwen en zij hebben dit samen omgetoverd tot dit prachtige paradijs. Een groene oase, van internationale allure! In 1994 is de **Millinger Theetuin** in hartje zomer geopend voor publiek. Helaas is Floor Oskam in 2014 overleden.

Vanaf 2016 is Rob Frowijn de gelukkige eigenaar van dit bijzonder mooie paradijs in de polder. Rob praat over zijn voorliefde voor gastronomie, horeca en over zijn passie: mensen een beleving meegeven. Hij vertelt vol enthousiasme blij te zijn als mensen een geweldige dag hebben beleefd in de **Millinger Theetuin** en deze dag letterlijk als een beleving hebben ervaren. Rob geeft de mensen mee: kijk, bewonder, geniet en neem dit prachtige paradijs in je op! Het liefst verwelkomt hij alle gasten persoonlijk op de trap met een eigen verhaal. Gastvrijheid is voor Rob passie. Vol trots geeft hij aan dit samen met zijn fantastische team te bewerkstelligen. Ook de liefde waarmee Rob vertelt over zijn paradijs, is hartverwarmend. Hij raakt niet uitgepraat over zijn kennis van de bijzondere planten en bloemen die hier groeien en bloeien en waar hij steeds meer in thuis raakt. We luisteren aandachtig naar zijn geweldige verhaal en voelen zijn passie door heel ons lijf!

Rob start dagelijks zijn dag vroeg in de ochtend in rust op een ultiem plekje in de tuin!

## LUNCHEN IN EXOTISCHE SFEREN

De prachtige mozaïektafel is in Oosterse sferen voor ons gedekt. Het is een kleurrijke bloemenzee! We hebben een heerlijk plekje gekregen, waar we uitkijken op de bloemrijke tuin. De tafel straalt door haar sprankelende lunchgerechten, opgemaakt met gekleurde roze en oranje bloemetjes uit eigen tuin, gedecoreerd op stijlvolle oase blauwe bordjes. Schoonheid in pure vorm! De fel getinte kleuren lachen je toe. Het is zo mooi om te ervaren met hoeveel passie en liefde, met oog voor detail deze tafel tot een bijzondere beleving is omgetoverd. Het inspireert ons! En we mogen er ook lekker van gaan genieten.

Een warme stokbroodje geitenkaas met honing en zonnebloempitten. De huisgemaakte tonijnsalade op het versgebakken broodje. We kunnen kiezen uit veel verschillende vleeswaren. Heerlijke Nederlandse en Franse kazen en een voortreffelijke salade staan op tafel. We eindigen de lunch met een bordje vers fruit.

## MAAR NOG VEEL MEER....

Daarnaast kun je bij de **Millinger Theetuin** genieten van een gezond ontbijt of een klassieke High Tea. Maar natuurlijk ook van een lekker wijntje met borrelhapje.

Verder organiseert de **Millinger Theetuin** in de maanden juni tot en met augustus elke vrijdagavond een Table d'Hôte geïnspireerd op het Franse leven (vegetarisch). Gezellig in mediterrane sferen met elkaar ontspannen op deze bijzonder mooie plek!

Tenslotte organiseert de Theetuin in samenwerking met Brenda Lelie ook mindfulness- en yogasessies om meer in je innerlijke rust te komen. Waar kan dat nu beter, dan op dit prachtige paradijs in een oase van rust?

De **Millinger Theetuin** is een ultiem plekje voor mooie gesprekken met familie of vrienden. Maar ook voor even lekker alleen tot rust te kunnen komen. Genieten in PUUR rust!

Rob en zijn team hebben nog heel veel mooie toekomstplannen met de **Millinger Theetuin**!

## VERDER OP AVONTUUR

We worden verrast door de overweldigende tuin, met vele smalle paadjes en trapjes die ons weer verder brengen naar een bijzonder mooi plekje in deze Oosterse oase van rust in het groen. Omgeven door prachtige bomen, groeiende bamboeplanten en de kleurrijke bloemenzee, zoals de kokwitzia, de fluwelen hortensia, de kleurrijke rozen en niet te vergeten de Japanse knoop die al 40 jaar wit straalt!

De gebouwen zijn prachtig en aangekleed in Oosterse sferen. De sfeervolle en helderleurige blauwe stenen op de grond stralen volop! De beeldenexpositie is prachtig. Ik loop heerlijk met blote voeten op het zachte gras tussen de meibloempjes en geniet. We voelen de sereniteit. We luisteren in rust naar het water dat sprankelt uit het fonteintje. We nemen de geur van de natuur in ons op. Alle plekjes zijn uniek en stralen, van waaruit je mooi uitkijkt op de tuin. Je ziet dat over elk plekje is nagedacht, om een bijzonder sfeertje te kunnen creëren.

En dan valt ons oog ook op een stijlvolle zithoek in Tibetaanse stijl op een afgelegen plekje, in dit prachtige paradijs. Aangekleed in Oosterse sferen met fleurige gekleurde oranje, roze en aquablauwe kussentjes op de bank, omringd door brandende Marokkaanse lampen, die volop stralen. Dit plekje is betoverend mooi! Een plekje om even heerlijk weg te kunnen dromen. Uitkijkend op de stralende blauw- en groen getinte fontein met het geluid van het rustgevende water op de achtergrond. Dit wondermooie plekje voelt als PUUR rust!

De **Millinger Theetuin** is een pareltje op een bijzonder mooi plekje!

## **DE MILLINGER THEETUIN IS WEGDROMEN IN PURE SCHOONHEID**

Tekstschrijfster Silvia Kox en Fotograaf Patrick Meis bezoeken regelmatig bijzondere locaties met een opmerkelijk verhaal.

Silvia Kox: 06-12832094 Patrick Meis: 06-27162597

**[www.millingertheetuin.nl](http://www.millingertheetuin.nl)**